

Brandwondenpatiënten op legerbezoek

Leopoldsburg. Jongeren met brandwonden hebben gisteren het leger in Leopoldsburg bezocht. De jonge patiënten nemen deel aan het National Burn Camp (NBC), een jaarlijkse paaskamp, een initiatief van de brandwondencentra.

Het thema dit jaar was het leger in vreedstijd: de deelnemers zijn in kaki gekleed, geschminkt en eten uit een gamel. Zij komen uit heel België.

Esther Grevendonck, zelf ex-brandwondenpatiënte, is begeleidster. „De dagelijkse confrontatie met de littekens is een groot probleem. De kinderen zijn vaak erg gesloten. Het

komt erop aan hun vertrouwen te winnen.”

Voor een andere begeleider, Evert De Rijck, is sociale reïntegratie belangrijk: „Niet eenvoudig, zeker niet als je brandwonden hebt in het gezicht. Een van onze deelnemers heeft vijf maanden in het ziekenhuis doorgebracht. Hij kan zijn kwetsuren moeilijk aanvaarden en wou gaan zwemmen met zijn T-shirt aan.”

„Toch is het aanvaardingsproces essentieel. Je kunt niet alles wegwerken: een operatie vermag veel, maar vaak zal je toch nog littekens zien.” (pbvm)

► www.brandwonden.be



Brandwondenpatiënten uit heel het land brachten gisteren een bezoek aan de basis in Leopoldsburg. © Mine Dalemans